

*Voor meer info over Sint Maarten:*

[http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in\\_de\\_kijker/5b\\_sint\\_maarten.php#achtergron1](http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in_de_kijker/5b_sint_maarten.php#achtergron1)





# Sint Maarten en de barmhartige Samaritaan

- Zet de nummers van de afbeeldingen in de juiste volgorde



Antwoord: \_\_\_\_\_

- Welke overeenkomsten zijn er volgens jou tussen het verhaal van Sint Maarten en de barmhartige Samaritaan?

---

---

---

---

---

# SINT MAARTEN

Op het feest van Sint Maarten lopen de mensen in een stoet met lampionnen. Zo maken ze 's avonds licht in de duisternis. Sint Maarten heeft ook licht gebracht in de duisternis. Schrijf eens op hoe hij dat gedaan heeft?

---

---

---

## Opdracht:

Geef de uitspraken in de ballonnetjes die volgens jou met "licht" te maken hebben een lichte kleur.  
Geef de uitspraken in de ballonnetjes die met "duisternis" te maken hebben een donkere kleur.

"ik vind hem helemaal niet leuk. Daarom wil ik liever niet dat hij meedoet."

"Ik heb altijd gelijk."

"Toen mijn vriendin zo ziek was, ben ik regelmatig bij haar op bezoek geweest."

"het liefst zit ik 24 uur per dag achter de computer."

"Ik heb wel eens slechte zin. Maar ik probeer dan altijd om het niet aan anderen te laten merken."

"Het is echt niet altijd gemakkelijk, maar ik probeer tegenover iedereen eerlijk te zijn."

"Als ik zelf iets kan opruimen, dan doe ik dat."

"Ik wil proberen zo rijk mogelijk te worden. De rest interesseert mij niet."

"Voor mij hoort iedereen er bij: zwart of wit, lang of kort, dik of dun."

"Als iemand mij boos heeft gemaakt, dan pak ik hem altijd nog een keer terug."

"kinderen die niet zo slim zijn, hebben pech en moeten het maar zelf uitzoeken."

"Ik kan echt genieten van de natuur. Daarom zal ik bijvoorbeeld nooit een blikje in het bos weggooien."

Naam: .....

Sint Maarten zit bij de bedelaar.

Wat zal hij denken...?

